

THE SPEECH

Jeg ved godt at jeg nok ikke er en orm til at holde taler, men jeg synes ikke rigtigt jeg kunne tage af sted uden lige at sige et par ord. Vi er i dag kommet til denne dag jeg i mange år både set frem til, mens også frygtet. Forleden sad jeg og tænkte tilbage til dengang det hele begyndte for godt og vel 6 år siden. Noget jeg husker tydeligt var følelsen af at være flov over at bo på opholdssted. I dag er jeg flov over at have følt sådan. Og i fremtiden vil jeg være stolt over at kunne sige at opholdsstedet Clemens - slash - Clemensgaarden engang var mit hjem. For mange mennesker indebærer "et hjem" en familie. Imidlertid føler jeg at jeg har fået en anden og mindst lige så fin definition: "Et hjem er et sted hvor man er omgivet af mennesker der holder af og støtter en. Et sted hvor man føler en tilknytning". Jeg havde derfor aldrig kunnet kalde Clemens for mit hjem og samtidig være der hvor jeg er i dag, hvis ikke det havde været for de mennesker - børn som voksne - der har gjort Clemens til det det er. Der for skylder jeg jer alle et kæmpe tak.

Børnene: I har været nogle de mest fantastiske unger man overhovedet kunne ønske sig at bo sammen med. I er super seje og jeg føler mig oprigtig heldig over at have haft muligheden for at lære jer at kende. Selvom i måske ikke er klar over det, har i haft en utrolig stor betydning i min tid på Clemens, og det er faktisk først her i løbet af de sidste måneder, at jeg selv er blevet opmærksom på det, og på hvor meget jeg kommer til at savne jer. Og selvom vores veje skilles nu, ønsker jeg jer alt godt fremover.

Voksne: Jeg ved godt I siger det er os børn og unge der gør selve arbejdet, men som man siger "teamwork makes the dreamwork" og havde det ikke været for jer, ville jeg ikke være hvor jeg er i dag. Nu ved jeg godt det er lidt kliche artigt at bruge citater, men da jeg skulle bikse den her tale sammen, faldt jeg over dette som jeg synes beskriver jeres funktion så fint:

"Individuals play the game, but teams beat the odds"

Desværre er det ikke alle opholdssteder der er som dette, og jeg er derfor også klar over hvor heldig jeg er at være omgivet af sådan nogle fabelagtige "gogger" som jer. I har hver i sær hjulpet mig i forskellige sammenhænge og givet mig nogle gode redskaber, som jeg kan bruge nu, men også videre i frem i livet. Blandt andet har jeg brugt nogle af de redskaber til at nå mit mål; Medicin. Jeg vil gerne gøre en forskel, og jeg tror ikke den indstilling er helt tilfældigt. I de sidste 6 år har jeg nemlig været blandt mennesker der selv gør en kæmpe forskel for andre. Også når det ikke er sjovt. Derfor vil jeg gerne slutte af med en gang for alle og sige:

Tak for kampen